



TEKST: Tanneke Dorgelo

BIJBELTEKSTEN LEREN MET JE KINDEREN



Met haar drieënhalf jaar was ze al heel wijs. Van achter haar kleine brilletje keek ze me aan. 'Ik mag alle dingen in Hem die mij krácht heeft!' Met een ruk ging haar arm omhoog zodat haar 'spierbal' zichtbaar werd. De blonde staartjes zwiëpten in het rond en ze keek me triomfantelijk aan. 'Bijna goed!' zei ik glimlachend. We gingen net zolang door totdat ze de tekst kende. Ik moedigde aan en corrigeerde woorden als 'schildpad' in 'schild'. Zij deed haar uiterste best en glom van trots. Al snel kende mijn dochter meer dan tien Bijbelteksten.

Wat ging dat makkelijk en wat was dat leuk! Ik begon na te denken over een manier waarop je als ouders eenvoudig Bijbelteksten kunt memoriseren met je kinderen. Langzamerhand ontstond een idee voor een kalender met memorisatiekaartjes. Dit najaar verschijnt deze prachtig geïllustreerde wandkalender met kwartetspel bij uitgeverij Ark Media: Word een echte Bijbelkenner. Een handig en leuk middel waarmee kinderen 52 teksten in een jaar uit het hoofd kunnen leren.

MEMORISEREN BIJ DE SPEELTUIN

Ik heb iets met Bijbelteksten. Vroeger leerde ik ze thuis al uit mijn hoofd. En tegenwoordig begeleidt een stapeltje memorisatiekaartjes mij op mijn wegen. Ik memoriseer op het bankje bij de speeltuin of thuis op de stoel. Mijn Bijbel bevat steeds meer inkt van alle onderstreepte teksten. En er gaat haast geen kaart de deur uit zonder een bemoedigende Bijbeltekst.

ZAAIEN IN HET HART VAN JE KIND

De Bijbel is een kostbaar boek met prachtige teksten. Dit wilde ik mijn kinderen leren. Door het lezen van boeken van Elizabeth George kwam ik steeds meer te weten over het onderwijzen en trainen van kinderen in Gods Woord. Zij schrijft dat het de taak van christelijke ouders is om het zaad van Gods Woord te zaaien in het hart van je kinderen. Zodat hun hart en gedachten hiermee doordrenkt worden. Daarnaast moet je bidden, bidden en nog eens bidden dat God het zaad zal laten ontkiemen.



word een echte bijbelkenner

LAATJES MET BIJBELTEKSTEN

Ook de Bijbel vertelt me dat het belangrijk is om je kinderen Gods Woord te onderwijzen. God gaf zijn volk de opdracht om zijn woorden bij hun kinderen in te prenten (Deuteronomium 6: 6-7). Ze moesten het 'inscherpen' zodat het een onuitwisbare indruk zou maken. Van generatie op generatie werd Gods Woord ingeprent. Zo was het bij mij gelukkig ook! Door het onderwijs over Gods Woord en het aanleren van Bijbelteksten geef je kinderen bagage mee voor hun hele leven. In ieder laatje van hun hart stop je een tekst. Zo kunnen ze, wanneer het nodig is, het goede laatje opendoen. Voor raad of bemoediging. Als ze bang zijn of eenzaam.

LEEF JE GELOOF VOOR

Onderwijzen gaat verder dan het aanleren van Bijbelteksten. Want wat hebben kinderen eraan als ze leren 'Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt' en jou kort daarop zien exploderen? Ik probeer zo goed en zo kwaad als het gaat om mijn geloof ook voor te leven aan de kinderen. Om te laten zien hoe ik met God wandel. Iedere morgen lees ik op mijn slaapkamer uit de Bijbel. Het duurt dan meestal niet lang voordat mijn zontje van tweeënhalve bij me op bed kruipt. Hij pakt zijn kinderbijbel en gaat driftig bladeren. Als ik ga bidden, bidt hij naast mij in zijn eigen peutertaal. Heel vertederend... Inmiddels kent zelfs dit kleine mannetje een aantal Bijbelteksten uit zijn hoofd!

GODS LEIDING EN HULP

Inmiddels heeft mijn dochter 56 teksten aangeleerd. En is de kalender bijna klaar. Toen ik mijn baan opgaf om voor mijn kinderen te zorgen, wilde ik graag iets van betekenis doen. Mijn talenten inzetten om iets te creëren wat eeuwigheidswaarde heeft. God gaf mij een verlangen en een idee. En daar ben ik Hem heel dankbaar voor. Dat Hij mij wil gebruiken, maakt me stil. God gaf wijsheid, kracht en doorzettingsvermogen. Dag in dag uit bad ik voor dit project. En God gaf mij het geloof dat het op een dag gerealiseerd zou zijn. En nu is het zover, begin november ligt het in de winkel!

WANDKALENDER MET BIJBELTEKSTEN

De A-3 wandkalender bestaat uit dertien thema's, zoals 'Praten met God', 'God helpt', en 'Jezus is'. Ieder thema bevat vier Bijbelteksten, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Memorisatiekaartjes helpen je de tekst aan te leren. Deze kaartjes vormen samen een kwartetspel. Je kind leert om aan de hand van een illustratie en het maken van gebaren de tekst op te zeggen. Maar voordat je gaat memoriseren, leg je eerst uit wat

Door het onderwijs over Gods Woord en het aanleren van Bijbelteksten geef je kinderen bagage mee voor hun hele leven. In ieder laatje van hun hart stop je een tekst.

de tekst betekent. Deze uitleg staat in de kalender. Ook vind je verwerkingsmateriaal over het thema, zoals opdrachten en quizvragen. Verder bevat de kalender creatieve knutselideeën, een beloningssysteem en een uitleg over het gebruik. De kalender is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 11 jaar.

Marieke ten Berge heeft de kalender prachtig geïllustreerd. Wij hopen dat ook uw kinderen de Bijbelteksten voor altijd in hun hart zullen meedragen. Zodat ze weten wie God is, hoe ze bij Hem kunnen komen en met Hem mogen leven.



Tanneke Dorgelo-Sluis is moeder van twee kinderen en getrouwd met Kees. Ze woont in IJsselmuiden en is freelance communicatieadviseur en tekstschrijver. Tanneke bezoekt met haar gezin de Vrije Evangelisatie in Zwolle.