

Verlangen naar God

De eerste zonnestralen schijnen op mijn gezicht. Tijd om op te staan. Zachtjes stap ik mijn bed uit, doe mijn slippers aan en pak mijn Bijbel. Voorzichtig open ik de deur van de caravan. De hendel kraakt. Ik luister even. Ze slapen door. Ik adem de frisse ochtendlucht in en loop naar de rivierbedding op zoek een platte steen om op te zitten. De ochtendzon schittert door de bomen op het kabbelende water. Hier kom ik tot rust. En ik hef mijn hart op tot God.

Want ik verlang naar Hem. Naar Jezus, mijn Herder en mijn Heiland. Naar mijn liefdevolle Vader en naar de kracht van de heilige Geest. En ik weet dat God ook naar mij verlangt. Begrijpen doe ik het niet. Waarom zou de Schepper van hemel en aarde bewogen zijn met mij? Ben ik daar niet veel te nietig en zondig voor? Maar nee, Zijn liefde overspoelt mij en ik hoor de woorden 'jij bent Mijn kind'. Een diepe vreugde borrelt in mij op. Ik ben een dochter van de allerhoogste Koning.

Ik open mijn Bijbel en bid dat ik begrijpen mag wat God wil zeggen. Wat is het wonderlijk als dan de dingen op zijn plek vallen. Als ik later die dag iemand mag bemoedigen met wat ik 's ochtends heb gelezen. Als ik een tekst lees die antwoord geeft op een vraag die mij al langere tijd bezighoudt. Het maakt mij stil en met ontzag besef ik: ik dien een grote God die heel dichtbij is. Die weet wat er in mijn hart leeft. Die Zich aan mij wil openbaren en tijd met mij wil doorbrengen.

Verlang jij ook naar deze God? Wil je in dit nieuwe seizoen dicht bij Hem leven? Hij wil jou zoveel geven en wacht totdat jij je hart opent voor Hem. Ik wil je aanmoedigen om tijd apart te zetten voor God, om Hem te zoeken in gebed. Om jezelf aan Hem toe te vertrouwen en Zijn leiding te zoeken. En om te lezen in Zijn Woord, het te bestuderen en te memoriseren.

In Kolossenzen 3:16 staat: 'Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen'. God wil graag dat je Zijn Woord bewaart. Deze zomer is 'Het Woord in je hart' verschenen. Een boek met 52 Bijbelteksten om uit je hoofd te leren. Teksten die bemoedigen, troosten, bevestigen en richting geven aan je leven. Het is mijn verlangen dat dit jou gaat helpen om Gods Woord in te prenten. Zodat Zijn woorden in je opborrelen als je iemand tegenkomt die bemoediging nodig heeft of als je Hem aanbidt. Als je in verleiding komt om te zondigen of juist wilt getuigen van je geloof.

Inmiddels heb ik de rivierbedding ingeruild voor een stoel in de kamer. De grillige bergen voor het platte land en de stralende zon voor nou ja: wat wisselvallig weer. Maar God is Dezelfde. Ook hier wil Hij mij ontmoeten. En Hij wacht ook op jou!

