

Waarom huil je?

Niet zo lang geleden zag ik een kruikje van glas, gevuld met kleine pareltjes. De parels stonden voor onze tranen die God zorgvuldig bewaart in Zijn kruik. Psalm 56 vertelt ons dat iedere traan kostbaar is voor God. Dat elk gebroken hart door Hem wordt gezien. Hij gaat teder om met degenen van Zijn kinderen die bedroefd zijn.

Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo veel heb gehuild als in het afgelopen jaar. Een jaar waarin het me allemaal te veel werd en van mijn veerkracht weinig overbleef. Een verhaal dat mij in deze situatie raakte, is de geschiedenis van de Emmaüsgangers. Ik vond het bijzonder om te zien hoe de Here Jezus met hen omging en hun nieuwe hoop bood.

Terwijl zij met elkaar praatten over wat er allemaal gebeurd was, kwam de Here Jezus Zelf bij hen lopen. Hij vroeg waar ze het met elkaar over hadden en waarom ze er zo verdrietig uitzagen. Toen ik dit las, dacht ik: zo gaat Hij ook met mij om. De Here Jezus wandelt aan mijn zijde als ik verward en verdrietig ben door wat er allemaal gebeurt. Hij bestudeert mijn gezicht met Zijn liefdevolle ogen en vraagt waarom Hij zo veel verdriet ziet.

Het is niet dat Hij niet weet wat er in ons hart omgaat. Maar Hij wil zo graag dat we Hem alles vertellen. Over de dromen en de hoop die we hadden, over het vuur dat is gedoofd, over de twijfels in ons hart, onze angst. En als we dan zijn uitgesproken, mogen we luisteren naar de Here Jezus, net als de Emmaüsgangers. De Here Jezus wil je namelijk stap voor stap duidelijk maken wie Hij is, Hij wil je nieuwe inzichten geven door Zijn Woord.

Turn Your Eyes Upon Jesus is een lied dat telkens weer op mijn pad komt. Het is alsof God mij, als ik verdrietig ben, eraan herinnert om naar Zijn Zoon te kijken. Want als we naar Hem opkijken, kan ons hart weer gaan branden. Toen dit gebeurde bij de Emmaüsgangers zeiden ze: 'Blijf bij ons.' De Here Jezus bleef en brak het brood. Toen herkenden ze Hem: Hij was de gekruisigde Heer Die was opgestaan uit de dood! Ineens hadden ze weer perspectief. Het uitzichtloze, het niet-begrijpen was voorbij. Ze hadden weer hoop door hun Verlosser.

Hoop, daar houd ik mij aan vast. Ik blijf erop hopen dat Hij alles nieuw zal maken. Dat alle pijn en lijden voorbijgaan. Dat Hij spoedig terugkomt. De Here Jezus wil ons ontmoeten in onze pijn, ons genezen en vreugde geven. Al onze tranen worden zorgvuldig door Hem bewaard. Op een dag zal Hij het zoute water van onze tranen veranderen in wijn: in pure en eindeloze blijdschap! Tot die dag klamp ik mij vast aan de Here Jezus, mijn enige hoop, en kijk ik op naar Hem. Kijk je met mij mee?

Binnenkort verschijnt Keer terug en kom thuis het nieuwe boek van Tanneke Dorgelo. Deze bijbelstudie moedigt je aan om terug te keren tot God en dicht bij Hem te leven, en daagt je uit om in deze tijd van God te getuigen en pal te staan voor de waarheid van Gods Woord. Met vragen, diepgaande teksten, een handleiding voor gespreksleiders en meer!