

Word een echte bijbelkenner

2

52
bijbelteksten
om nooit meer
te vergeten

Tanneke Dorgelo
Liza-Beth Valkema

Wandkalender voor het hele gezin met

- 13 bijbelse thema's waarin telkens 4 bijbelteksten centraal staan
- Uitleg van de teksten + memorisatietips
- Uniek kwartetspel van de bijbelteksten
- Leuke knutselideeën
- Quizzvragen
- Beloningssysteem... en meer!

WEEK 01

KNUTSELEN, KWARTETTEN EN QUIZZEN MET BIJBELTEKSTEN

En... geslaagd voor de test? Of zit je nu met de Bijbel op schoot al die teksten op te zoeken? Want bijbelteksten uit het hoofd leren, dat doen we niet zo vaak meer. Geen tijd, geen zin, geen... noem maar op. Er zijn zo veel andere dingen die onze aandacht vragen dat we de Bijbel net zo behandelen als alle andere dingen: vlug, vlug, vlug. En waarom zou je ook teksten uit je hoofd leren, je hebt je Bijbel toch?

Die vraag leggen we voor aan Tanneke Dorgelo, auteur van *Word een echte bijbelkenner* – een kalender om samen met je kinderen aan de slag te gaan met bijbelteksten en ze te leren begrijpen en onthouden. Waarom is dat belangrijk? “De Bijbel is een boek van alle tijden, actueel voor jong en oud. God gaf Zijn Woord aan ons als een gids voor ons leven. Als ik in de Bijbel lees, schrijf ik de teksten op die ik uit mijn hoofd wil leren; ze komen later altijd wel van pas. De ene keer bemoedigen ze me, een volgende keer sporen ze me aan. God wil dat ik gebruik

Even een klein testje. Wat staat er in Johannes 3:16? ‘Nou, dat is niet zo moeilijk,’ zeg je. ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ En nu iets moeilijker. Matteüs 11:28? Als je een beetje thuis bent in de Bijbel weet je dat ook nog wel. Maar hoe zit het met Psalm 121:8? Deuteronomium 4:39? Filippenzen 4:6-7? Ben jij een echte Bijbelkenner?

maak van iedere mogelijkheid die Hij geeft om te spreken, en het is Zijn Woord dat mij de weg wijst en me wijsheid geeft.”

Eeuwenoud

Toch zijn het niet de volwassenen op wie Tanneke zich richt, maar de kinderen. Waarom? “Het aanleren van bijbelteksten is goed, leuk en leerzaam. Je geeft kinderen bagage mee voor hun hele leven. In ieder laatje van hun hart stop je een tekst. Zo kunnen ze, wanneer ze het nodig hebben, het juiste laatje opentrekken. Voor raad of bemoediging, als ze bang zijn of eenzaam. God zal dan met Zijn Woord in al de behoeften van je kind voorzien!”

Bijbelteksten leren is een eeuwenoud gebruik, waarmee in de Bijbel al begonnen werd. “Al toen God Zijn wet aan Zijn volk gaf, klonk de opdracht om dit ook in te prenten bij de kinderen en zo een onuitwisbare indruk achter te

Er zijn zo veel andere dingen die onze aandacht vragen dat we de Bijbel net zo behandelen als alle andere dingen: vlug, vlug, vlug.

laten. Het was iets voor de hele dag en voor elke plaats; ouders werden opgedragen er overal en altijd over te spreken. En ik geloof dat deze opdracht ook voor ons geldt. Wij mogen het geloof doorgeven aan de volgende generatie en onze kinderen helpen om het Woord van God op te slaan in hun hart, want het mag nooit vergeten worden.”

Kalender

Zelf moeder van drie kinderen begon Tanneke haar kinderen bijbelteksten aan te leren, maar ze miste iets wat haar daarbij kon helpen. Na een lange zoektocht besloot ze dan maar zelf aan de slag te gaan en nu is daar de kalender *Word een echte bijbelkenner*. “Kinderen vinden het leuk en uitdagend,” vertelt Tanneke. “Dat ligt natuurlijk ook wel aan de manier waarop. De kalender bestaat uit 13 Bijbelse thema’s met elk vier bijbelteksten die stuk voor stuk worden uitgelegd. Het is vooral de verwerking waardoor het ook echt leuk wordt voor kinderen. Door een quiz, gebed, een knutselopdracht en een kwartet gaan ze er op een creatieve manier mee aan de slag.”

Enthousiasme

Dat Tanneke niet de enige is die enthousiast is, blijkt wel uit de reacties die ze krijgt en het feit dat de eerste kalender binnen een mum van tijd aan de tweede druk toe was. “Ik denk dat veel ouders hun kinderen best bijbelteksten willen aanleren, maar niet weten waar ze moeten beginnen of hoe ze het kunnen aanpakken, en dat is precies waarom ik deze kalender gemaakt heb. Ik hoop dat deze generatie kinderen vertrouwd zullen raken met

het Woord van God, het voor altijd in hun hart bewaren en het kunnen gebruiken op de momenten dat dit nodig is.”

Geslaagd?

Vindt Tanneke zichzelf een echte bijbelkenner? “Ik weet best wat van de Bijbel, maar merk tegelijkertijd dat er ook nog een heleboel is wat ik niet weet en dat er nog zoveel te leren valt,” zegt ze. “De Bijbel is een boek met zo veel diepgang en zo veel mooie lijnen tussen het Oude en Nieuwe Testament – met betekenissen die je op het eerste oog niet ziet. Ik denk dat je je leven lang de Bijbel kunt blijven bestuderen. Ik ben er in ieder geval nog lang niet klaar mee!”

N.a.v. Word een echte bijbelkenner 1, 52 bijbelteksten om nooit meer te vergeten (4 t/m 11 jaar); Tanneke Dorgelo; Ark Media; 9789033831997; € 9,95. Word een echte bijbelkenner 2, 52 bijbelteksten om nooit meer te vergeten (7 t/m 12 jaar); Tanneke Dorgelo; Ark Media; 9789033832840; € 9,95.

Daniëlle Heerens

danielleheerens@maandbladreveil.nl

Enthousiast geworden? Neem dan eens een kijkje op www.bijbelkenner.nl of www.tannekedorgelo.nl. Of misschien is Tannekes workshop wel iets voor jou! De workshops zijn bedoeld voor kerken en gemeenten of vrouwengroepen. Een echte aanrader!



BIJBELSTEKSTEN UIT JE HOOFD LEREN?

Bijbelteksten memoriseren, helpt kinderen:

- in hun geloofsleven. Ze denken na over de Bijbel, worden standvastig en kunnen zaken toetsen.
- in hun gedachteleven. Als hun gedachten gevuld zijn met Gods Woord, brengt dit mooie dingen voort.
- te getuigen. Ze weten wat het geloof inhoudt en kunnen het onderbouwen met bijbelteksten.
- te overwinnen. Gods woord corrigeert en waarschuwt hen. Het helpt om rein te leven.
- in hun stille tijd. Ze leren gebeden uit het hoofd en kunnen God prijzen met de woorden uit de Bijbel.
- in moeilijke tijden. In Gods Woord vind je troostende teksten voor als ze eenzaam zijn, verdrietig, pijn hebben door verlies, in verwarring zijn, bang zijn of wanhopig.

Tips om Bijbelteksten te leren

Gebaren - leer een tekst aan met gebaren. Van elke bijbeltekst in de kalender is een filmpje gemaakt in gebarentaal (zie www.bijbelkenner.nl). Het is erg leuk om deze te gebruiken bij het aanleren en je kunt hier ook goed mee overhoren. Je noemt bijvoorbeeld alleen het beginwoord en doet verder de gebaren.

Naspelen - sommige teksten kun je goed naspelen. Dan begrijpt een kind ook beter wat ermee wordt bedoeld.

Attributen - komen er woorden in de tekst voor waar je wel een voorwerp bij hebt? Laat je kinderen ze erbij zoeken en in de lucht houden op het moment dat het woord voorbij komt.

Cadans - in sommige teksten zit een bepaald ritme. Pak een trommel, een tamboerijn of sambabal erbij en maak er samen een vrolijk gebeuren van.

Verbeelding - probeer in je hoofd een plaatje te maken van de tekst en teken het daarna uit. Hoe ziet jouw tekst eruit?